

Overdenking over Matteüs 7/12, Lucas 22 en Romeinen 12

serie Onze Vader-4

**‘Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’
is bidden: help mij uw wil te doen, net als de engelen!**

1^e lied: Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt – Psalm 119: 7 en 42 (LvdK)

7 Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wondren van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet:
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.



42 Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid / mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd, / U te beminnen is geheel mijn leven.

Bijbel: 3x Jezus, 1x Paulus over Gods wil

Matteüs 7: 21 *Jezus: wie Gods wil doet, zal Gods koninkrijk binnengaan*
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Matteüs 12: 50 *Jezus: ieder die de wil van mijn Vader doet is familie van mij*
ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn
moeder.’

Lucas 22: 39-43 *Jezus bidt dat niet zijn wil, maar Gods wil moet gebeuren*
³⁹ Jezus vertrok en ging ... naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. ⁴⁰ Toen Hij daar
was aangekomen, zei Hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ ⁴¹ Hij liep bij
hen weg, tot ongeveer een steenworp ver en knielde toen neer om te bidden. ⁴² Hij bad:
‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar **laat niet wat Ik wil, maar
wat U wilt gebeuren.**’ ⁴³ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven.

Romeinen 12: 1-2 *Paulus over het doen van Gods wil, die goed en volmaakt is*
¹ Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die
van u wordt gevraagd. ² U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen
door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te **ontdekken wat God wil** en wat goed,
volmaakt en Hem welgevallig is.

Overdenking: *Help mij uw wil te doen, net als de engelen!*

Hebt u uw gebed wel eens afgesloten met: “Dit vragen wij U, maar niet onze wil, maar **uw wil geschiede.**” Je hoopt iets vurig, maar wat God zal doen, weet je niet. Dan leg je je gebed bij God neer, in de hoop dat er iets mee gebeurt. En dat er ook iets met *jezelf* gebeurt, wanneer ‘t anders loopt dan gehoopt. Dan bid je om overgave aan wat God gaat doen, om *passieve* gehoorzaamheid.

Daarbij denken we aan wat **Jezus** bad, vlak voordat Hij verraden werd. Hij weet dat zijn lijden nabij is. Dan vraagt Hij zijn leerlingen om met Hem te waken, als Hij bidt. En Hij bidt zijn Vader of die de lijdensbeker wil wegnemen van Hem, maar: *‘laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren’*. (Luc. 22:42).

Is dit wat Jezus ons ook in het Onze Vader wil leren?

Overgave aan Gods wil, hoe het ook loopt?

Hoe Gods weg met ons leven is, wat we ‘zijn wil’ noemen, weten we niet.

Bij ongeneeslijke ziekte of naderend sterven kan er strijd, maar ook overgave zijn.

Gezang 432 vers 1 (LvdK) kun je met vragen of met een brok in de keel zingen:

“Wat God doet, dat is welgedaan, **zijn wil is wijs en heilig.**

‘k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt ons veilig.”

Het lied verwoordt overgave, maar ook de tere, gestilde vragen in vers 3:

“Wat God doet, dat is welgedaan, **daar laat ik het bij blijven.**

Al moet ik door engten gaan...als God mij leidt kan ik...duisternis verdragen.”

Dit noemen we wel **overgave aan Gods verborgen wil.**

Bedoelt Jezus dat hier ook in het Onze Vader? Nee! Jezus leert ons hier iets anders te bidden: **verlangen dat wij en alle mensen **Gods geopenbaarde wil** gaan doen.**

Geopenbaard: alles wat God ons in de Bijbel heeft bekendgemaakt. Denk aan zijn voorschriften, richtlijnen en geboden; denk aan Jezus’ eigen onderwijs en aan wat de apostelen hebben geschreven.

‘Uw wil geschiede...’ dat is: **laat gebeuren, gedaan worden wat U wilt, Vader!**

De NBV21 vertaalt raak: **‘Laat uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel.’**

Laat de áárde, waar mensen wonen en Gods koningschap nog niet overal zichtbaar is, gaan lijken op de hémel, waar dit wél het geval is voor de engelen.

Jezus weet dat we gebedshulp nodig hebben.

Uit onszelf heiligen we niet Gods naam (1^e bede), zijn we meer met ons eigen mini-koninkrijkje bezig dan met Gods rijk (2^e bede).

Met de 3^e bede roepen we Gods hulp in tégen onszelf: **“LÉÉR** mij naar uw wil te hand’len, leer mij in uw waarheid wand’len” (Ps. 56, OB).

Here, wat wilt U, dat ik doen zal? Dat is op elke leeftijd altijd weer een goede vraag. Wie kent niet de neiging, om te relativiseren wat God wil in de Bijbel?

Is Gods wil wel zo duidelijk en zo goed en zo wijs? Of zijn wij zo eigenwijs?



Het Onze Vader staat niet voor niets in de Bergrede. Jezus leert ons wat God wil: wees nederig van hart, barmhartig, zachtmoedig, zuiver van hart; vredestichters, honger naar gerechtigheid (**Matt. 5: 3-10**). Houd je aan mijn geboden: pleeg geen moord; pleeg geen overspel; heb je naaste én je vijand lief, bid voor wie je vervolgen. Wees volmaakt zoals je Vader in de hemel is (**5: 19,21,27,43,48**). Vergeef anderen hun misstappen, zoals God ze jou vergeeft; verzamel je schatten in de hemel (i.p.v. op aarde); dien geen twee heren: God en het geld (**6: 14,19-20,24**). Oordeel niet over anderen, maar haal de balk uit je eigen oog; vraag, zoek en klop; behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden (**7: 1,5,7,12**). Jezus laat ook het verband zien tussen de 2^e en 3^e bede, als Hij zegt: “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, **alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader**” (**7: 21**).

Als ik hoor wat Jezus noemt, word ik beschaamd. Vaak ontbreekt me de wil en zin. Ook dan is Jezus' gebed in Getsemané bemoedigend (**Luc. 22**)! Kijk hoe Hij als méns worstelt met de wil van zijn Vader, terwijl Hij wél wist wat God wilde en wat Hijzelf wilde. Jezus bidt om **gehoorzaamheid** aan Vaders wil. Hij heeft *hulp* nodig! En kijk wat er gebeurt: een engel geeft Hem kracht! (**Luc. 22:43**) Jezus kan verder om Gods wil te doen!



HC Zondag 49 vat de 3^e bede mooi samen: “Geef dat wij en alle mensen **onze eigen wil verloochenen en uw wil ... gehoorzaam zijn, zodat een ieder zijn taak ... even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel.**”

Elke keer, dat u en ik de 3^e bede bidden, bidden we Gods Geest om hulp en kracht. We bidden het steeds vaker en dringender, want onze eigen wil steekt vaak de kop op. Nee, onze eigen wil hoeft niet persé zondig te zijn. Maar ieder mens heeft aldoor weer oefening en afstemming op God nodig, zegt Paulus. Wij moeten ontdekkén, wat God wil, wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is (**Rom. 12:2**).

Mooi, die link van de Catechismus naar de engelen. Die doen gewillig en blijmoedig wat God wil. Die mopperen niet, staken hun inzet niet. Want ze kennen Gods liefde.

Wees daarom gewillig als de engelen: zet u biddend in om Gods wil te doen.

“Dan zullen wij / gereed en blij / uit liefde 't goede werken” (JdH 382:5).

Ja, dan is God ook blij met ons.

Amen

2^e lied: Geef dat ik en alle mensen - eigen vers bij 3^e bede, *melodie: Psalm 86*

- * Geef dat ik met alle mensen / leer te leven naar uw wensen.
Geef gehoorzaamheid ruim baan; / laat uw wil worden gedaan.
Help in liefde mij te hullen, / trouw mijn taken te vervullen,
net als eng'len continu / dienstbaar zijn, o Heer, aan U.

Gedicht / gebed bij het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel bent,
Ontferm U over ons op dit moment.
Geef ons dat wij uw naam zullen eren en waarderen.
Want U bent Zelf de Koning, Die voor eeuwig zal regeren.
Kom spoedig met uw koninkrijk, in harten en gedachten.
Leer ons in de gebrokenheid uw vrede te verwachten.
Laat in de dingen van ons leven altijd uw wil gebeuren.
Zelfs als het lijden toeslaat en veel harten zal verscheuren.



Geef ons wat wij nodig hebben om bij de dag te leven.
Afhankelijk van U, die ons de beste zorg kan geven.
Vergeef ons onze schuld en laat ook óns dat doen bij anderen.
Wilt U door Christus' lijden ons van binnenuit veranderen.
Breng ons niet in verleiding om te doen wat wij niet mogen.
Verlos ons van het kwade en houd ons uw weg voor ogen.
Want van U is het Koninkrijk - U blijft de eerkroon dragen.
Van U is ook de kracht - de grootste vijand is verslagen.

Van U is alle heerlijkheid, met Zoon en Geest tezamen.
in eeuwigheid. Uw Woord is vast. We zeggen hoopvol: Amen.

Bron: <https://www.goedinvorm.nu/materiaal/uw-wil-geschiedde>

3^e lied: **Neem mijn wil en maak hem vrij** – Gezang 473: 5, 7 en 10 (LvdK)

- 5 **Neem mijn wil en maak hem vrij, / dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon, / dat uw Heil'ge Geest er woon'.**
- 7 **Neem, o Trooster, mijn verdriet, / Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht / steeds in zwakheid wordt volbracht.**
- 10 **Neem ook mijne liefde, Heer, / 'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd / ben ik aan U toegewijd.**

Zondag 49 (Heidelbergse Catechismus)

Vraag 124: **Wat is de derde bede? 'Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel also ook op de aarde.'** *Dat wil zeggen:*

Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, zodat een ieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen.